

## *Nu är det dags för höstens första distriktsaktivitet! En dagsresa till Vandalorum söndag 8 september!*

Under en höstsöndag reser vi till Konst- och designmuseet Vandalorum, som ligger strax utanför Värnamo. Initiativtagare till museet var Sven Lundh, en stor eldsjäl för konstlivet i Småland. Den internationellt kände arkitekten Renzo Piano ritade de vackra byggnaderna. Vandalorum öppnades 2011 och fick förra året en ny attraktion i form av en trädgård som skapats av Piet Oudolf, en av världens främsta trädgårdsdesigner. Vi får en guidning såväl om konsten och designen inomhus som trädgården utomhus.

*"Jag är mycket glad att vi har börjat skapa en trädgård på Vandalorum, en trädgård som kommer att samspela med den vackra naturen runt museet. En trädgård är inte en målning som du tittar på utan en dynamisk process som hela tiden förändras, och som du ständigt kan återvända till."* — Piet Oudolf    Från Vandalorums hemsida [Klicka här](#)

Efter lunch i Vandalorums restaurang åker vi in till Värnamo där vi besöker Bruno Mathssons hus och får en guidning av hans möbelskatt. Strax intill ligger Apladalen dit vi tar en kort promenad och får en fika innan bussen sedan går hemåt.

**Kostnad:** 550 kr.

I resans pris ingår bussresa, entréer och guidningar, lunch och eftermiddagsfika.

Deltagare, som inte är medlem i ansluten konstförening betalar istället 700 kr.

**Tid:** Avresa söndag 8 september kl 9.30 från Drottningtorget, Göteborg utanför Hotell Post och hemkomst cirka kl 19.00.

**Sista anmälningsdag:** 23 augusti    Bindande anmälan!    Anmäl om specialkost önskas!

**Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto 91 68 70 – 9 eller swish 123 133 21 54**  
senast 30 augusti efter besked att plats finns.

***Glöm inte skicka inbjudan vidare till alla styrelseledamöter!***

I samarbete med  studieförbund

Med stöd från

